

# Mötet vändes upp och ner Ja, kaos uppstod när bibelordet fick utrymme

I mitten av oktober i år inbjöds vi, min hustru och jag, av några vänner att delta i ett möte med en profet från ett annat land. Mötet skulle hållas i en kyrka i Göteborg.

Väl där så möttes vi av stora famnen av våra vänner som helhjärtat och på ett underbart sätt prisade Gud, både före och i början av mötet. Ja, vi upplevde Herrens härlighet när namnet Jesus upphöjdes och lovprisades.

Predikanten började med att proklamera att ”den största väckelsen börjar nästa år”. Vad han stödde påståendet på uppgavs inte men han fortsatte: ”Den startar ikväll, här och nu, elden skall falla”. Det här uttrycket har jag hört tidigare, ja många gånger.

Mycket av det som han sa i predikan var helt korrekt. Undervisningen var dock uppblandad.

## ”Be drunk in the holy Ghost”

Eftermötet startade med att den tillresande predikanten bad för sjuka.

Någon som hade ryggbesvär kallades fram för förbön. Han passade även på att be att personen skulle ”be drunk in the holy Ghost”. När jag hörde detta så tänkte jag tyst inom mig själv: ”nej, det ska inte ske”.

Förbönsstunden fortsatte och efter ett tag tittade predikanten på mig och sa: ”Kom fram och dela det som du fått”. Jag gick fram och när jag fått mikrofonen sa jag precis det jag tänkte på då han tilltalade mig. Därför sa jag: ”Det är viktigt att inte gå utöver vad skriften säger.” (1 Kor. 4:6) Sedan fortsatte jag med att citera Apg. 17:11, där det står att judarna i Berea ”var ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de tog emot ordet med all villighet och rannsokade var dag skrifterna, för att se om det förhöll sig såsom nu sades.” Jag fortsatte med att säga: ”det är viktigt att vi speglar det vi hör i Guds Ords spegel.” Då blev predikanten upprörd och sa: ”talar du emot mig” samtidigt som han slet mikrofonen ur min hand. Jag svarade: ”nej, jag talar för Guds Ord”.

## Då havererade mötet – det blev kaotiskt

När detta skedde uppstod förvirring i lokalen. Mötet delades nu i två hopar. Många anslöt sig till predikanten men ett antal personer tog den ståndpunkt som jag framfört. I allt detta upplevde jag och min hustru att vi var inne ”i Kristus”, därför kunde inget ont nå oss. Det kändes som om vi var inneslutna i en kokong av trygghet: Det var en märklig upplevelse. En man påpekade: ”ni är religiösa”. En kvinna kom fram till oss och utbrast: ”ni är under en djävulsk attack”.

## Någon började be krigstungor mot oss

Plötsligt kom en kvinna tillbaka in i mötet. Hon hade lämnat lokalen eftersom hon inte trivdes med det som skedde där. Hon kom fram till mig, tog mig försiktigt på axeln och när jag vände mig om så uttryckte hon tacksamhet över mitt inlägg. Plötsligt började en annan kvinna, som satt några stolsrader längre ned, att ”be krigstungor mot oss”. Och mitt i allt detta kom predikanten ner till oss där vi satt, ställde sig en meter ifrån oss och ”hytte med knuten näve mot oss”. Nu steg flera personer fram och började ”korrigera mig offentligt”. Det pågick under en halvtimmas tid.

Det var smärtsamt att notera att ingen av de medverkande, på ett rätt och korrekt sätt, hade uppfattat vad jag verkligen hade sagt. I vart fall var det ingen av de medverkande som offentligt försvarade bibelordet.

Det var ju så att jag endast värnade om bibelordet – och det visade sig ha stor kraft. Jag tog ställning för Ordet men inte mot predikanten. Till dennes försvar skall sägas att han kom ned till mig innan mötet slutade och bad om ursäkt för sitt agerande. I tumultet som nu rådde, började en man ljudligt och högt: ”förbanna och uttala dödshot över mig” som vågat gå emot profeten. Då började folk lämna lokalen. Flera av dessa kom fram och tackade mig innan de avlägsnade sig.

Sven-Allan Johansson  
2011-11-15

